



Voorwoord



1 Jaar Wat vliegt de tijd voorbij! Het is haast onvoorstelbaar dat we een jaar geleden aan het begin stonden van ons ouderinitiatief. We gingen beginnen en op 6 mei 2017 bleven de eerste bewoners overnachten. Wat een jaar, een jaar van zoeken, aftasten ontdekken en kijken wat kan. Trots op de bewoners, die het stuk voor stuk op hun eigen manier goed doen. Trots op het personeel die zich met kennis en liefde inzetten voor onze kinderen. Trots op ouders die moeten ontdekken hoe het is om hun kind anders vast te houden! In deze nieuwsbrief laten we een aantal bewoners (kort) aan het woord hoe het voor hun is om te wonen. Soms door een berichtje van de ouders en soms door woorden door de ouders opgeschreven. Wij willen via deze brief uiteraard ook alle sponsors en donateurs bedanken. Voor vele dingen hebben we jullie bijdragen gebruikt. Toch blijven we dit hard nodig hebben voor de toekomst. Uitstapjes, extraatjes, snoezelmateriaal of speelgoed een paar dingen die we van uw bijdrage kunnen realiseren!

Kennis maken met ... enkele bewoners.

Mag ik mij even voorstellen, ik ben



Kirsten den Burger

Kirsten begint zich heel erg thuis te voelen.

Ze heeft zelfs al een weekend aan de Reegreppel geslapen, wat ze vanuit zichzelf wilde. Vindt het heel fijn om mee te helpen. Kirsten vertelt dat ze voor Meena de bak met spulletjes aangeeft. Voor Niels brood op vork prikt en de vork aan Niels geeft bij het eten.

Ook dat Niels klein beetje limonadesiroop in de karnemelk gebruikt. Kirsten houdt van helpen en ze geniet van Emma, Marije Susan Jiska En Rinske.

Kirsten heeft met Rinske optreden gedaan voor Danielle haar verjaardag ABBA liedje mama mia !!



Verder wil Kirsten mee helpen tafel dekken afruimen, tafels poetsen etc... Kirsten moet ook erg lachen om leiding, wanneer ze grapjes met haar maken. Kirsten gaat met plezier naar Tweede Thuis. Groetjes

Kirsten 😊 😊

Mag ik mij even voorstellen, ik



ben Jiska van den Heuvel

Na een jaar langzaamaan

wennen aan het door de weeks wonen in Tweede Thuis meldde Jiska 26 april 2018 voor de allereerste keer trots uit zichzelf: "Morgen ga ik naar Werkendam." Een spontane eigen opmerking die aangeeft dat Tweede Thuis haar plekje begint te worden.

Mag ik mij even voorstellen, ik ben



Meena Venderbos

zomer 2017: In deze periode heeft de zwemclub in Andel vakantie. Daarom

gaat moeder Dini een aantal keer met Meena naar het zwembad in Werkendam. Daar ontmoet ze iemand die wel als vrijwilliger af en toe met Meena op de tandem wil gaan fietsen. Heel fijn. Ook gaan we een aantal keren naar de Maranathakerk te Werkendam, om Meena daar te laten wennen. We hopen dat er mensen zijn die haar in de toekomst mee willen nemen naar de kerk. Inmiddels is er iemand die haar nu regelmatig meeneemt najaar-winter 2017/2018: Regelmatig gaat vader Lex 's avonds naar Werkendam om met Meena te fietsen.



Leuk is het om zo nieuwe routes in de omgeving te leren kennen. In januari-februari merken we hoe fijn het is, dat Meena in haar Tweede Thuis woont. We zijn allebei geveld door de griep. Hoewel we het moeilijk vinden haar een paar weken (bijna) niet te zien, kan dat zomaar! Er wordt toch gewoon goed voor Meena gezorgd. mei 2018: Inmiddels is er een jaar voorbij. Verder beginnen we zelf in een vast ritme te komen. Het heeft lang geduurd, maar langzamerhand zijn we aan het leren de zorg voor Meena steeds meer los te laten, omdat we zien dat het personeel van het Tweede Thuis met veel inzet en liefde voor haar wil zorgen.



Mag ik mij even voorstellen, ik ben **Niels van der Giessen**

Wat zijn wij, als ouders, trots op jou! Je lijkt de overstap zo makkelijk te accepteren wat het voor ons een stuk fijner maakt. Je geniet van de aandacht en gezelligheid. Laat horen dat je er bent, wat niet altijd iedereen kan waarderen. Op donderdags ben je thuis met eten en na het paardrijden brengen we je weer naar jouw (t)huis. Het is voor jou nooit een probleem en enthousiast loop je op de begeleider af die er daar dan is. We hebben moeten zoeken toen je gedrag vertoonde wat niet zo wenselijk was. Uiteindelijk bleek je een maagbacterie te hebben wat dit veroorzaakte. Samen zoeken met personeel en ouders naar wat goed is voor jou. Als ouder jezelf mogen zijn in een moeilijke tijd. Dit begrip, het kunnen delen en de aandacht en liefde voor je kind...dat maakt dit huis tot een thuis. (ook voor ons) Voor de tijd die voor ons ligt kunnen we alleen maar wensen dat het zo open/oprecht/fijn mag blijven...voor ons maar zeker voor Niels.

Baby nieuws

Fijn om mee te mogen delen dat onze huisouders Jaukje en Yvo in het najaar er een kleintje bij mogen krijgen. We wensen jullie een fijne en voorspoedige tijd.



Tuininrichting

Alles is inmiddels aanwezig of onderweg. Alleen het allemaal passend maken voor een vrij smalle lange tuin is een uitdaging. Zeker met de wensen die wij voor de bewoners hebben. Een trampoline, een vogelnestschommel, een plek om met z'n allen buiten te kunnen zitten, waar komt de droogmolen en is er nog plek voor de containers? Er zal wat geschoven moeten worden maar dan lijkt alles inpasbaar. Het wordt nog even hard werken om alles voor elkaar te krijgen, maar dan....gaan we genieten.

Nieuwsgierig geworden, loop over een poosje gerust eens binnen om te kijken hoe het allemaal geworden is. Wel graag even een belletje of het gelegen komt.



ontwerp tekening van de tuininrichting

Oproepjes:

We zouden natuurlijk nog graag zien dat we er vrijwilligers bij krijgen, die het werk van het personeel wat uit handen nemen. Zodat zij meer tijd hebben om aan de bewoners te besteden. Waar we dringend om zitten te springen zijn: **Kookvrijwilligers:** Mensen die met regelmaat (in overleg) de avondmaaltijd willen bereiden.

Daarna gezellig aanschuiven behoort tot de mogelijkheden.

Fietsvrijwilligers: Onze bewoners willen ook graag naar buiten, bewegen en fietsen. Personeel daarvoor inzetten als de bewoners er allemaal zijn wordt lastig. Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die met de bewoners zouden willen fietsen. We hebben hiervoor tandemfietsen en een rolstoel achter een (elektrische)fiets.

Bent u degene die we zoeken of weet u iemand, dan horen we het graag en kunt u contact opnemen met: Danielle Dekker. Aanmelden kan via de website.

Meerdere vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken om samen muziek te maken, voor te lezen, mee naar de kerk te gaan of gezellig een spelletje te doen!

Agenda

8/9 juni boekenbeurs in de Ontmoetingskerk Notenlaan 69 te Sleeuwijk.

vrijdag 8 juni van 19.00 - 22.00 uur
zaterdag 9 juni van 10.00 - 15.00 uur
Een deel van de opbrengst gaat naar het Tweede Thuis.



Meer info

zie www.tweedethuisinaltena.nl en voor meer actueel nieuws ook onze facebook pagina

KvK Tilburg 17285804

bankrekening NL 13 RABO 0128540923

